

## **Lentetocht 2018: Een betere start in het roei seizoen hadden wij ons niet kunnen wensen!**

Wekenlang schommelde het kwik rond het vriespunt en was het regenachtig weer. Op zaterdag 24 maart tijdens de MWC Doe-dag kwam voor het eerst de lente zon te voorschijn. Na de algemene facilitaire werkzaamheden was de voorbereiding van de boten en de trailer voor de Lentetocht al een feest. Iedereen deed enthousiast mee. Zondag 25 maart bleef de zon krachtig. Wij vertrokken met bus en trein richting Swalmen/Asselt.



Op de Maasplussen bij Asselt waar Marian Jorna in haar jeugd watersport bedreef lieten wij de boten te water. Het Maaswater was een spiegel en met veel gejuich ging het de eerste kilometer naar de jachthaven Ascloa van Asselt. Daar op het buitenterras volop in de zon wachtte ons het eerste kopje koffie.



Daarna ging het over de Maas langs het plaatsje Kessel met zijn indrukwekkend Kasteel De Keerbergh naar jachthaven Poseidon. Met koffie en vlaai verzamelden wij kracht voor de tweede helft van onze tocht. Bij dit prachtige weer zagen wij veel mensen langs de oevers te voet en op de fiets. De eerste bloesem verleidde Aart Jan zelf tot een lyrisch gedicht: "De geur van witte bloesem raakt mijn hart. Een dorre tak. Ik leef".



Bij de sluis in Belveld lagen wij in de zon op onze passage te wachten totdat een lange duwbootcombinatie de sluis had gepasseerd. Het sluizen verliep heel soepel. Dank aan Rijkswaterstaat! Enkele kilometers na de sluis zagen wij het plaatsje Steyl en passeerden wij de pretentieuze nieuwbouwwijken van Tegelen en Venlo. Het onthaal door onze roeisportvrienden bij de Watersportvereniging De Maas was fenomenaal! Na het klaarmaken van boten en trailer stond een welkoms drankje van onze sportvrienden en een fantastisch etentje in het clubhuis restaurant De Admiraal op ons te wachten. Zo konden wij de Lentetocht culinair in een gezellige sfeer afsluiten.



Ook de terugreis met de trein vanuit het dichtbij gelegen station Venlo Blerick verliep soepel. De Lentetocht 2018 was voor iedereen een geslaagd roeievenement en een goede start van het MWC roeitocht jaar. Deze tocht is zeker voor herhaling vatbaar! Dank aan alle roeiers en onze sportvrienden van de Watersportvereniging De Maas die er een speciale en onvergetelijke dag van hebben gemaakt!

Hanne van den Born en Josef Quick