

## Verslag van een (jeugd)roeiwedstrijd op zondag 13 april 2025 in Eindhoven

Op de vroege zondagochtend reden de jonge roeitalenten van MWC richting Eindhoven. De slaap werd nog uit de ogen gewreven, maar na gezellig geklets in de auto was iedereen er klaar voor. De wedstrijd kon beginnen. In verschillende nummers startten Jana, Tes, Ilse, Lydia, Bogi, Madelief en Nina de 400 meter. Een grote (en hechte) groep! Terwijl de roeiers alles gaven, werden ze stuk voor stuk aangemoedigd door de rest van het roeiteam. De trainers Joost en Carlijn mogen ook niet buiten beschouwing gelaten worden, aangezien keer op keer 400 meter rennen ook een flinke uitdaging is. Uitdagingen in de boot waren er ook zeker: af en toe een handvol water in je gezicht, een snoek en een smal kanaal. Maar toch hielden de meiden zich kranig. Er werd niet geblikt, maar dat is gelijk een mooie uitdaging voor de volgende keer! Moe en zelfvoldaan keerde het team terug naar MWC. Het was een inspannende en gezellige dag geweest, de twee belangrijkste ingrediënten voor een leuke wedstrijd!