



Maastricht, 29 juni 2024

Toespraak Lustrum 110 jaar MWC door Mirjam Sibbel, voorzitter MWC

Titel: Het geheim van MWC...

Je kent het vast wel zo'n rubriek in de krant over een 100-jarige. Hoe heeft u dit gehaald, wat is uw geheim?

110 Jaar oud, hoe word je dat? Dat moet wel een supergeheim zijn.

Het eerste geheim is de oprichter. Heeft iemand enig idee wie dat was?

Het was Sjo Haenen, een ondernemer met een kaas-en vishandel aan de Kesselskade. En een sterke liefde voor het roeien. Hij richtte in 1914 de Watersportclub te Maastricht op. 1914...achteraf best een gek jaar om te denken aan een roeiclub. In 1914 brak natuurlijk de eerste Wereldoorlog uit. Voor ons Nederland niet zo ingrijpend want we bleven neutraal. Voor België was het de Grote Oorlog/hel. Toch bezetten de Duitsers ook bij ons rond Maastricht de westelijke Maasoever in noordelijke en zuidelijke richting. Niemand mocht het water over om smokkel van onder andere ...kaas en vis ..te bestrijden.

En dan richt Sjo dus zijn watersportclub op.. was hij moedig of gewoon overmoedig?

Er was nog een fiks probleem in die tijd: de Maas was een onstuimige rivier met stroomversnellingen en dergelijke, vooral ter hoogte van de Kesselskade en de oude brug.

Wat zegt dit over onze oprichter onze Sjo: een watersportclub in heel woelig water! Wéér die spanning tussen moed en over-moed.

Wij herkennen die spanning: zelfs nu nog elke dag op het vlot of op het water: discussies over de veiligheid en het debiet, de wind, de waterhoogte en de regen en onweer.

Even een geheimpje tussendoor:

Wisten jullie dat er regelmatig een grote meerval onder ons vlot ligt! Die ligt daar in afwachting van kleine eendjes, of jouw voeten. Je weet het niet...

Terug naar onze oprichter:

Onze oprichter bouwde een gezellig clubhuis achter zijn huis waar roeiers en kanoërs graag bij elkaar kwamen. Het geheim van Sjo was dat hij niet alleen uit was op de fysieke prestaties maar ook op verbinding tussen de mensen.

Sjo had een vooruitziende blik want hij had al in 1912 gelezen over de kanalisatie van de Maas om een goede waterweg te creëren tussen Luik en Rotterdam. Hij zag wel voor zich dat er dan een nieuwe brug bij zou komen (de Wilhelminabrug), dat er een stuw zou komen in 1929 bij Borg-haren en dat dit effect zou hebben op het hele vaarwater tot aan de Stop van Ternaaien. En aldus geschiedde. Sjo was een man met een visie.

En hij kreeg nog meer gelijk.

Begin jaren zestig werden weilanden uitgebaggerd, de Maas verbreed en verbeterd door Rijks-waterstaat, de Zuiderbrug of Kennedybrug aangelegd en toen werd dit groot recreatiegebied aangelegd met honderden boten, talloze zwemmers, zeilers, kanoërs en roeiers. De club van Sjo werd gevraagd op deze locatie te gaan zitten. Daar was hij niet meer bij. Maar zijn club was een Club met een hoofdletter C: met een voorzitter en een deftig bestuur met allemaal notabelen uit Maastricht, die hielden van watersport én die wisten hoe ze financiering rond moesten krijgen. Ze hadden ook een lied gemaakt:

'Roeisport! Watersport! Rep je knuisten!
Een-twee kranig-kort! Knijp je vuisten!

Harriet heeft een aantal jaren geleden ook een clublied gemaakt. Mooie tekst en vanwege het vrolijk-pikante refrein hebben we dit lang geheim gehouden. Enkele regels....

De Mestreechse, de Mestreechse
Ja wij roeien met zwellende haal
Van de dunste tot de dikste
Ja we hangen zo sjoen aan de paal

Nog een geheim:

In de loop der jaren heeft MWC meer dan 50 liefdes koppels-paren-mensen bij elkaar gebracht. De andere kant van dit geheim, onbekend dus een echt geheim, is het antwoord op de vraag hoeveel mensen er door de watersport en al die mooie mannelijke en vrouwelijke roeiers van hun partner afgedwaald zijn....

Een klein geheim...

In mei 1983 werd MSRVSaurus opgericht en kwam erbij in een kleine loods van MWC, waar nu de reddingsbrigade zit. Vandaar dat wij ons nog steeds verbonden voelen met Saurus, ook vanwege het 'lenen' van hun vaarwater in de winter. In 1992 vertrokken zij vanwege 'het ruige' water en na verschillende locaties geprobeerd te hebben werd het voor hun de Zuid-Willemsvaart in Bos-scherveld.

Een naam geheim...

De Watersport Club te Maastricht veranderde van naam vanaf 1945 : de Maastrichtsche Watersport Club, met sch dus. Ook in onze emailadressen.

Terug naar het geheim van MWC:

De liefde voor de watersport is bij MWC altijd gecombineerd geweest met veel samendoen, samen aanpakken. Denk groot aan een geheel nieuw clubhuis dat door clubleden samen met een aannemer in zes maanden tijd eigenhandig in elkaar gezet.

Denk nog eens groots, aan elke dag dat er een drankje te vinden is het clubhuis, bar, dat er prachtige boten liggen in loods, haven, dat mensen enthousiast worden begeleid in het schippen op een boot, sloep of roeiboot.

Denk nog eens groter zoals dit project het Lustrumfeest dat met veel menskracht wordt gerealiseerd. Bedankt daarvoor!

Het is *deze* inzet dat ons werkelijke geheim is.

Dus het geheim van MWC: Dat zijn wij! Laten we dat geheim nog eens 110 jaar lang koesteren.